

# LIEDJE



Hoezee! Hoezee!  
We varen op de woeste zee.  
Hoezee! Hoezee!  
Al wie wil vaart met ons mee.

We varen nu naar Griekenland,  
want daar is iets aan de hand!  
Prinses Laura is in nood,  
we varen erheen in onze boot!

Hoezee! Hoezee!  
We varen op de woeste zee.  
Hoezee! Hoezee!  
Al wie wil vaart met ons mee.

We gaan alweer op avontuur  
niks houdt ons tegen, zelfs geen vuur.  
Met volle moed sta ik aan het roer,  
piraten die draaien wij een loer.

Hoezee! Hoezee!  
We varen op de woeste zee.  
Hoezee! Hoezee!  
Al wie wil vaart met ons mee.

We eten kaas en droge ham  
zwart is de boot van Woeste Bram.  
Het wordt een gevecht van man tot man  
we hakken die rovers in de pan.

Hoezee! Hoezee!  
We varen op de woeste zee.  
Hoezee! Hoezee!  
Al wie wil vaart met ons mee.